



Nr. 109 - Persillekræmmeren - 2016

Serridslev Forsamlingshus

Allerede omkring 1903 havde Serridslev eget forsamlingshus. Det lå ved siden af den daværende skole (nu en nedlagt Møbelfabrik) på Nebelvej 35, men huset brændte i 1943. Brandårsagen blev aldrig opklaret. Det kan have været en let-sindigt henkastet cigaret.

Det nuværende forsamlingshus kom til at ligge på adressen Nederbyen 3, hvor en byggegrund til formålet var skænket til formålet af gårdejer Nicolai Bech, Serridslev. Fra forsikring og realisation indbragte det gl. forsamlingshus 16.500 kr., og samtidig blev der tegnet aktier til det nye hus for 24.500 kr. Byggeriet gik hurtigt, og det tog kun 11 måneder og 3 dage at færdiggøre huset, selvom det var under 2. verdenskrig med stor knaphed på materialer, men familien Nissen på Serridslevgaard havde gode kontakter til cementindustrien, så det lykkedes alligevel. Arbejdet udførtes af lokale håndværksmestre fra Serridslev og Tvingstrup, arkitekten var fra Århus. Den samlede pris blev 49.000 kr., så man startede med en gæld på 8.000 kr. Dengang et stort beløb, men så var huset også yderst moderne og delvist fremtidssikret for drift i mange år, og desuden udtænkt efter den tids forhold.



Serridslev Forsamlingshus, bygget 1943. Foto 2013.



Det gamle forsamlingshus. Maleri i forsamlingshusets store sal. Foto 2014

Husets indretning

Forsamlingshuset rummer en stor og en lille sal. I den store sal er der scene med dertil hørende faciliteter, og den har plads til 100 spisende gæster. Den lille sal har plads til 25 spisende gæster. I husets ene fløj er der gode garderobe- og toiletforhold, og i den anden fløj ligger køkkenregionerne. Ovenpå var der i mange år en lejlighed til forsamlingshusets vært, men den er i dag inddraget til Nebel Sogns Museum, der viser ting og sager indsamlet gennem tiderne i Nebel sogn, og samtidig har museet også funktion som lokalarkiv.



Scenen i store sal. Instruktion til dilettantforestilling. Foto 2015.

I årenes løb er der sket meget i forsamlingshuset. Først og fremmest er der afholdt mange private fester, møder af meget forskellig art, juletræsfester, danseskole og dilettant. Efter ophør i 1966 af Stensballe Forsamlingshus flyttede en del af de lokale aktiviteter fra Stensballe til Serridslev. Her skal nævnes den mangeårige ”Stensballe-revy” og dilettantstykket ”Folkene på Enggaarden”. Arrangementer, der startede med spisning og sluttede med dans. Se Persillekræmmeren nr. 28 og 63.



Den lille sal. Foto 2014.



Køkkenet. Foto 2014.

Ændringer

I 1995 skete der et ejerskifte af forsamlingshuset, idet Interessantskabet for Serridslev Forsamlingshus, der i tidens løb havde svinget mellem 100 og 120 aktionærer, overlod ejerskabet til Foreningen Serridslev Forsamlingshus. Derved blev det muligt at få lidt kommunalt tilskud til husets fortsatte drift.

Nebel Sogns Museum

Museet blev startet i 1984 og ligger på 1. sal, som også rummer Serridslev Lokalarkiv.



Museet: Krøllejern til 50 krøller fra frisørsalon. Foto 2014.



Museet: Traskomagerbænk. Foto 2014.

Kildeangivelse

Diverse notater fra Nebel Sogns Egnsmuseum, 1995.

Udlejning

Serridslev Forsamlingshus kan lejes til private fester og arrangementer, også for udensogns gæster, og det er med gode faciliteter. Se også Serridslev Forsamlingshus' hjemmeside: www.serridslev.mono.net

Redaktion: Frode Guul-Simonsen, Hans Ryborg, Poul Erik Schreiber (foto)

ISSN: 2246-4581